

Op weg naar de 100

Alvorens wij aan feestvieren toekwamen, kregen wij toch minder prettige zaken te verwerken. In 1997 kwam er na een periode van 12 jaar een einde aan de samenwerking met dirigent Alex Schillings. Een einde dat een andere wending kreeg dan menigeeen van ons gewenst had. Deze verandering had natuurlijk zijn uitwerking op het ledenbestand. Om de invulling van de dirigentenwedstrijd niet in gevaar te brengen hebben wij onze oud-dirigent Pierre Kuijpers benaderd en bereid gevonden dit, samen met onze toenmalig tweede dirigent Jhon Willems goed voor te bereiden. Met vereende krachten brachten wij deze onderneming tot een goed einde. Ook praeses Jo Vreuls gaf aan te willen stoppen met invulling te geven aan zijn functie binnen onze vereniging. Tijdens de vakantie heeft het bestuur naarstig naar een opvolger van Alex gezocht en deze gevonden in de persoon van de ons niet onbekende dirigent en trompettist Frenk Rouschop. Na zijn vuurdoop tijdens de Kaalheidse Activiteitendag, werkten wij samen naar een zeer geslaagd kerstconcert toe. Een fraai programma met een fantastische solistische invulling van Wendy Kockelkorn. Daarnaast was 1997 ook het jaar van de drie bruiloften: Henk Breuer en Hilla van de Haterd, Melanie Struver en Wilco Vlaspoel en Nathalie Toutenburg en Viko Kok. Tijdens het jaarlijkse patroonsfeest werden Frans Muyrers en Jos Hochstenbach gefêteerd met hun resp. 40- en 25-jarig jubileum als lid van onze harmonie. Aan het begin van 1998 mochten wij tijdens de jaarvergadering, uit de handen van ons Damescomité, ons eerst jubileumcadeau ontvangen. Te weten : nieuwe carnavalspakjes in vorm van een Tijl Uilenspiegel in de kleuren: geel, groen en rood. Het jaarlijkse Oranjeconcert, wederom in metropool-orkest setting, oogstte met de medewerking van Astrid Crone en het combo Theo Breuls veel lof. Daarna kon het echte feestgedruis rondom ons 75-jarig bestaansfeest losbarsten.

Nadat wij uitvoerig ons 75-jarig jubileum hadden gevierd, ging de levensloop van onze vereniging natuurlijk verder. Wij mogen ook wel stellen dat dit zeker niet de gemakkelijkste jaren voor de harmonie zijn geweest. Zowel interne als externe factoren zorgden voor de nodige hobbels op de ingeslagen weg. Een aantal daarvan waren makkelijk te incasseren en te verwerken, andere zorgden voor de nodig deining en maakten het de bestuursleden en de overige leden niet gemakkelijk.

1999 tot 2003

Na een fraai jubileumjaar, uitgestreken over de kalenderjaren 1998 en 1999, met vele hoogtepunten in de vorm van o.a: het patroonsfeest waarbij een grote groep jubilarissen: Giel Smeets en Men Somers 50 jaar; Henk Blondé, Jo Hellenbrand en Gerard Sterk 40 jaar en Theo Smeets 25 jaar lid in het zonnetje werden gezet, een prachtig kerstconcert met KKM St. Lambertus en de Landgraafse Karin Koene-Eijdens en Huub Lamers, een ludieke boekpresentatie door St. Jozef himself (Mark Sterk) tijdens het patroonsfeest, een sprankelende feestavond met muzikale omlijsting van A next Band, een drukke receptie, een tentoonstelling met unieke stukken uit ons archief en als apotheose een wervelend galaconcert in de Rodahal. Dit stond geheel in het teken van de uitvoering van de 5e symfonie van Johan de Meij, The Lord of the Rings. Deze fantastische muziek werd omlijst door de verteller Edwin Rutten, bij velen beter bekend als Ome Willem. Daarnaast werden wij ook ondersteund door de jazz-zangeres Nancy Deusings en haar combo. Nadat de laatste akkoorden waren weggestorven, keerden wij terug naar de gewone dingen binnen het verenigingsleven.

Geluk en verdriet liggen kort bij elkaar. Afscheid nemen moesten we van drie leden: de ereleden Anton Housen en Men Somers en lid van Verdiensten Johan Dooper. Daarnaast mochten wij Ron Arets en Akkiko Seki met hun huwelijk en Wiel en Fini Haan met hun gouden bruiloft feliciteren. Muzikaal werden wij verrast door de beslissing van onze dirigent Frenk Rouschop om na 2 jaar zijn taak binnen onze vereniging te beëindigen. Na een koortsachtig overleg binnen de verschillende gremia, werd in de persoon van Fried Dobbelsstein een nieuwe dirigent gevonden. De ondersteuning van onze eigen Henk Haan als tweede dirigent is hierbij niet te onderschatten. Op 12 september gaven wij in 'De Spil' te Maasbracht het eerste concert o.l.v. Fried. In oktober maakten wij in het kader van het afgesloten jubileum nog een uitstapje naar Brussel en Walibi. Het jaar werd traditioneel afgesloten met Allerheiligen, Sinterklaas en Kerstmis, waar wij op heel diverse manieren onze muzikale medewerking aan verleenden. Het jaar 2000 brengt ons niet alleen een nieuw millennium maar ook een nieuwe bestuurssamenstelling. Na 19 jaar stopt Jo Bonnema als voorzitter en treedt Dr. Van de Haterd terug als beschermheer. Beide heren worden tijdens de jaarvergadering uitvoerig gehuldigd. Jo valt, na Hubert Paffen zaliger, de eer te beurt als nieuwe erevoorzitter van de harmonie door het leven te gaan. Slechts een klein gebaar naar Jo voor de veelvuldige en enorme verdiensten. Dr. Van de Haterd wordt benoemd tot erelid en zijn echtgenote speldt hem de bijbehorende onderscheiding op. Daarna leidt vice-voorzitter Mark Sterk de vergadering en zal het komende jaar als interim-voorzitter fungeren. In een extra ingelaste ledenvergadering wordt het besluit genomen om vanuit de concertafdeling terug te keren naar de superieure afdeling. Deze stap verschaft ons de nodige tijd om een komend concours goed te kunnen voorbereiden. Tijdens het patroonsfeest worden Wiel Salden en Piet Vlaspoel gehuldigd b.g.v. hun gouden jubileum, Raymond Meijers en Wiel Haan b.g.v. hun zilveren jubileum. In maart geeft de harmonie acte de presence bij het gouden priesterfeest van pastoor Wiertz. Begin april organiseert onze drumband voor het eerst een percussiefestival. Een gouden greep en een prachtig initiatief dat in de komende jaren een vervolg krijgt. Tijdens het concert van de jeugdharmonie in Noorbeek op 14 mei neemt Joep van der Aa afscheid als dirigent van dit succesvolle ensemble. Met de deelname aan de Tag der Musik in Eupen maken wij een zeer goed muzikaal figuur. In november komt een einde aan het musiceren van de jeugdharmonie. Afscheid nemen moesten van onze trouwe bassist Giel Smeets maar daarnaast mochten wij Jean Hellenbrand en zijn Marlou Rempelberg feliciteren met hun huwelijk.

2001 is een jaar dat qua activiteiten weinig variatie brengt. De geijkte punten binnen het jaarprogramma worden weer naar behoren afgehandeld. Bij de jaarvergadering wordt Mark Sterk gekozen tot voorzitter. In Kerkrade vindt weer het WMC plaats en wij zijn wederom één van de twee testorkesten. Geen kleinigheid bij 8 kandidaten en een tropische temperatuur in het theater. Na afloop van deze muzikale uitdaging geeft Fried Dobbelsstein, via de voorzitter, te kennen dat hij stopt als dirigent van St. Jozef. Wederom mag het bestuur zich beraden en opzoek gaan naar een geschikte kandidaat. Deze wordt gevonden in de persoon van Maurice Daemen, één van de kandidaten van de dirigentenwedstrijd. Overigens een eerdere kandidaat had het al heel snel laten afweten. Met enthousiasme en veel elan gaat Maurice aan het werk. In september staat opeens de hele wereld op z'n kop door de aanslag op de Twin Towers in New York. Bij twee van onze leden, Viko Kok en Henk Krutzen, laat dit het idee ontstaan om een benefietconcert te organiseren en zo geschiedde op zaterdag 1 december. De opbrengst bedraagt: FL 6500,-. Dit bedrag komt uiteindelijk ten goede aan: Kids of Kaboul. Een actie gestalte gegeven door AF North in Brunssum.

2002 In februari vieren wij, zoals wij nu mogen constateren onze laatste officiële carnavalsavond in de vorm van een Sietzong. Gezien het respectabele aantal jubilarissen, Jan van den Tillaard 70 jaar; Cap Salden 60 jaar; Martien van den Tillaard 50 jaar; Jo Bonnema en Jan Simon 40 jaar; Francien Hellenbrand-Rutten, Huub Hellenbrand en Marita Smeets-Rutten 25 jaar, hebben wij een mooie gelegenheid om de plaquette na vele jaren van trouwe dienst te vervangen door een meer eigentijds en gewilder cadeau. Gekozen wordt voor een sculptuur, vervaardigd door de kunstsmid Chris Theunissen, geïnspireerd op ons logo: de Lyria. Ons initiatief wordt door de jubilarissen en partners zeer gewaardeerd. Het Oranjeconcert verloopt anders dan verwacht. Hadden wij gehoopt op een speciale editie gezien de samenwerking met St. Aemilliaan Bleijerheide en doordat het geheel onder auspicie van Rheinische Musikfest 2002, des te wranger het gegeven dat op 29 april het concert van 30 april gecancelld werd gezien het ontbreken van belangstelling. (kaartverkoop). De try-out in het Schulzentrum Herzogenrath was muzikaal wel optimaal maar qua uitstraling zeker niet. Een bijzondere ervaring was de opluistering van het jubileumontbijt Van DSM te Geleen. In een overvolle tent mochten wij ons feestelijke klanken laten horen. In december legde, na 22 jaar, Truus Toutenburg-van den Tillaard de voorzittershamer van het Damescomité neer. Bijzonder is ook de serenade bij de eerste 100-jarige van Kaalheide, Anna Kochen-Schulte te noemen. Afscheid nemen moesten wij van ons oudste lid Jan van den Tillaard en van vaandeldrager Men Vroemen.

2003 Het jaar waarin wij onze 80ste verjaardag vierden. Tijdens de jaarvergadering wordt de deelname aan het bondsconcours besproken en geaccordeerd. Als voorbereiding en als verjaardagscadeau wordt er een concertreis gepland. Tijdens ons patroonsfeest worden Dr. Van de Haterd en Mathieu van den Tillaard in de bloemetjes gezet vanwege hun 50-jarig jubileum. Het Oranjeconcert zorgde voor een negatieve emotionele geladenheid. Na veel praten en begrip voor elkaar werd er toch weer een gezamenlijke weg ingeslagen. De concertreis en de deelname aan het concours te Eindhoven mogen wij als zeer succesvol bijschrijven in onze kronieken. Een fraaie eerste prijs, 94,5 punt, een geslaagd open-air concert op het historische marktplein en een gezellig samenzijn zijn de pluspunten van deze reis. De muzikale voorbereiding konden wij echter niet als testcase voor een concours beschouwen Tijdens de jaarlijkse barbecue werd alles nog eens dunnetjes overgedaan. In het najaar stapten onze fluitiste Mariska Vreuls en hoornist Henk Krutzen in het huwelijksbootje

2004 tot 2008

2004 Naar aanleiding van de jaarvergadering start het bestuur de groepsgesprekken met de verschillende secties op. Muzikaal staan er voor dit jaar twee hoogtepunten geagendeerd. Het traditionele Oranjeconcert en het concours. Voor velen zal dit de eerste concourseervaring zijn. Voor de oudgedienden een totale andere ervaring als 1995. De problematiek rondom de Jreëts zorgt binnen het bestuur. Mede dankzij de Gemeente, weet de voorzitter de concoursevoorbereiding qua locatie te waarborgen. Na een gedegen voorbereiding, een tweetal try-outs met Partij- Wittem en Ittervoort, een generale te Rolduc, met haar eigen akoestiek, vertrekken wij, een halfuur te laat, op zondag 24 oktober naar de Maaspoort in Venlo. Ook hier weten wij een goed resultaat neer te zetten. Maar ondanks dat blijft het binnen de vereniging rommelen. Dit zet het bestuur aan tot een extra ledenvergadering op 14 november. Hier wordt een toekomstplan gepresenteerd waarmee het bestuur, samen met de leden de levensvatbaarheid probeert te garanderen en te bevorderen. Een enerverende vergadering met

een positief einde. In juni beloofden Corinna Henne en Martin Beck elkaar de eeuwige trouw en wij omspeelden dit met passende muziek. Qua jubilarissen mochten wij: Gerrit Ristenpatt, Martin Weijers en Hub Krutzen feliciteren met hun 60- en 40-jarig jubileum.

2005 Een nieuw jaar in een nieuwe repetitielocatie. Café d'r Wühler aan de Kasperenstraat heeft ons gastvrij onthaald nadat de deuren van de Jreëts definitief gesloten zijn. Helaas blijkt de zaal niet geschikt voor onze muzikale activiteiten. Wij zoeken dus verder. Middels de ondersteuning van de gemeente kunnen wij het linker gedeelte van de voormalige businessruimte van het oude Rodastadion gebruiken. Na een kleine aanpassing keert de rust weer en komt er een einde aan onze exodus. Na een goede jaarvergadering krijgt het verenigingsjaar een week later een rare en onverwachte wending. De minieme deelname aan de optocht doet een drietal bestuursleden besluiten meteen te stoppen met de hun touwvertrouwde taken. De overgebleven bestuursleden verklaren zich na een moeilijke keuze solidair met hun collegae. De voorzitter deelt dit mede aan de leden. Hierop krijgen zij het verzoek om het geheel nog eens te overdenken en toch gezamenlijk verder te willen gaan. Na een intensieve overlegperiode is het begin maart duidelijk dat deze impasse zo niet op te lossen is. 4 bestuursleden (Jan, Leo, Werner en Mark) vormen het demissionaire bestuur en een werkgroep o.l.v. Joep van der Aa en later Toon Peerboom gaan aan de slag. In december wordt uiteindelijk een nieuw bestuur o.l.v. Gilbert van Goethem aan de leden gepresenteerd. In de sessies van Toon werd er aandacht besteed aan: de vereniging, de muziek en de samenleving. Muzikaal gaat alles zijn gangetje. Tijdens het verlate patroonsfeest worden: Walther Eussen 50 jaar, Nathalie Kok-Toutenburg en Monique Schröder-van den Tillaard beiden 25 jaar in het zonnetje gezet. Als extra wordt er in juli deelgenomen aan de dirigentenwedstrijd. Dit keer een gezamenlijke project van Kaalheide en Bleijerheide. De Allerheiligenviering wordt voor het eerst opgeluisterd door een ensemble en niet meer door de gehele harmonie. Het gezamenlijke kerstconcert wordt alleen nog gedragen door de harmonie en het mannenkoor. Muzikaal is het daardoor geen uitdaging meer. Tijdens de kerstviering, wederom een combinatie van wandeling en culinaire invulling, maakt de vereniging kennis met hun nieuwe voorzitter. Tijdens dit verenigingsjaar moesten wij afscheid nemen van: Andris Kool en Wiel Haan.

2006 Neues Spiel, neues Glück. Het nieuwe jaar biedt het nieuwe bestuur de kans om slagvaardig aan de slag te gaan. De 3 pijlers, die door Toon geïntroduceerd zijn, zijn de rode draad binnen de bestuursvergadering maar geeft iedereen binnen de club genoeg huiswerk om mee te werken. De repetitiedag verandert na 83 jaar definitief van zondagmorgen naar de vrijdagavond. Na een geslaagde deelname aan de optocht, begint de voorbereiding voor het Oranjeconcert. Dit jaar een programma rondom onze Kerkraadse cabaretier en chansonnier Jack Vinders. De, door het damescomité geschonken, pupiterverlichting zorgt voor een speciale sfeer. In maart wordt er een serenade gebracht aan het diamanten bruidspaar Gerard (Opa) en Gretha Sterk. En Henk Haan wordt bij gelegenheid van zijn 40-jarig lidmaatschap uitbundig gefêteerd. Een geste die zeer gewaardeerd wordt. In een volle Rodahal presenteren wij een prachtig concert, waarbij wij afscheid nemen van onze dirigent Maurice Daemen. Na een gedegen overleg binnen het bestuur en in overleg met de betrokkene, wordt Henk Haan benoemd tot dirigent en Huub Hellenbrand tot tweede dirigent. Samen wordt er gebouwd aan de muzikale toekomst binnen een afgebakend tijdsbestek. In augustus krijgt, na een intensieve periode van overleg de samenwerking tussen de muzikale verenigingen van Gracht, Heilust en Kaalheide gestalte in de oprichting van de SSMK. Met vereende krachten wordt er gewerkt aan

een goede opleiding voor onze jeugd, onze gezamenlijke toekomst. In december houden wij voor het laatst ons kerstconcert in de traditionele opzet.

2007 Voor het eerst presenteren St. Barbara Heilust en St. Jozef zich gezamenlijk in de kinderoptocht en de optocht van West. Dit zorgt voor een fraaie en grote groep muzikanten, die met veel enthousiasme carnavalsmuziek speelt. Dit vraagt om continuering. In de voorbereiding van het Oranjeconcert is dit jaar ook weer een try-out concert, nu in Ittervoort opgenomen. In oktober verleende wij medewerking aan de her-inzegening van onze parochiekerk. Nieuw in ons jaarprogramma is het kerstconcert in het Hof van Erenstein. Door deze locatie en meer eigen muzikale inbreng hopen wij hieraan een andere uitstraling te geven. Onze jubilarissen duo bestond uit Frans Muyrers 50 jaar en Melanie Vlaspoel-Struver 25 jaar. Gedurende het jaar moesten wij afscheid nemen van 2 prachtige verenigingsmensen: Martien van den Tillaard sr. en Johan Struver.

2008 In het kader van ons 85-jarig jubileum maakten wij in de herfstvakantie van 2008 een concertreis naar het Oost-Duitse Leipzig. Een midweek die gekleurd werd door gezelligheid, spontaniteit en muzikaliteit. Een muzikale reis door de tijd presenteerden wij in de Johann Sebastian Bach Musikschule. Het door ons ondersteunde pedagogische project werd door de leerlingen en de docenten zeer gewaardeerd. Op de feestdag van St. Jozef vierden wij ons patroonsfeest met Gerard en Mark Sterk (50 en 25) in ons midden als jubilarissen. Daarnaast vierden Jo Hellenbrand en Maurice Vogelzang hun jubileum (50 en 25) in de luwte mee. Maar ook het Oranjeconcert, dit keer een uitzonderlijke editie door de éénmalige deelname van het ons zeer bekende Mexico Lindo, en het kerstconcert krijgen een extra uitstraling i.v.m. ons jubileum. Voor de kerstavond kiezen wij voor een andere formule: Een kerstdiner. Deze eerste editie wordt door velen omarmd. Tussen de gangen door worden de dames die in de afgelopen 28 jaar actief geweest zijn binnen het damescomité, in de bloemetjes gezet. Als kleine waardering voor de vele verdiensten en financiële injecties krijgen zij een engeltje als blijvend aandenken. Hiermee komt een einde aan de activiteiten van deze groep. Leeftijd, interesse en de huidige maatschappij hebben de dames ingehaald.

2009 tot 2013

2009 Na een periode van 5 jaar staat dit jaar weer de deelname aan het bondsconcours op de jaarplanning. Henk maakt de keuze om op de klassieke wijze deel te nemen. Inspeelwerk, verplicht- en keuzewerk. Ondanks noeste arbeid op velerlei fronten weten wij een nipte eerste prijs in de Oranjerie in de wacht te slepen. De prestatie en jurering laat velen een wrange smaak na. Maar daarnaast hebben wij ook nog een aantal andere muzikale evenementen ondersteund. Denk hierbij aan: het eeuwfeest van de Heerlense muziekschool. Wij op het Pancratiusplein en de ons bekende sopraan Hanna Morris op de daktuin van het glaspaleis en dan samen de 'song to the moon' vertolken en de opnames van het werk 'Wonder and Miracles' van Hardy Mertens t.b.v. 50 jaar WMC. Tijdens het kerstdiner worden de overgebleven heren van onze Commissie van Bijstand, 7 in totaal, gefeliciteerd met hun 85e verjaardag. Dit bijzondere gezelschap is precies 1 jaar jonger dan onze harmonie en zij hebben in de loop der jaren vele Guldens en Euro's bij elkaar gebracht. Onder het motto: wie schrijft die blijft, wordt er een mooie pen met inscriptie aangeboden. Maar ook de jeugd van SSMK laat van zich horen en organiseert een heus Filmconcert. Een zondagmiddag om niet snel te vergeten. Tijdens ons patroonsfeest mochten wij op gepaste wijze Etienne de Laruelle feliciteren met zijn zilveren

jubiläum.

2010 Aan het begin van het jaar geeft Henk te kennen om te willen stoppen als dirigent van St. Jozef. Graag zou hij weer terugkeren binnen de rijen van muzikanten. Het bestuur accepteert dit besluit en gaat zijn voelhoorns uitsteken voor een opvolger. Ook bestuurlijk verandert er het één en ander. Gilbert treedt terug als voorzitter en Roger Weerts wordt zijn opvolger. Een aantal bestuursleden verlaat uit persoonlijke redenen het bestuur. In februari worden voor het eerst de gezamenlijke jubilarissen van de Kerkraadse HaFa ten gemeentehuize in het zonnetje gezet. Een prachtig initiatief dat hopelijk een vervolg krijgt. In maart verschijnt voor het eerst onze digitale nieuwsbrief. Het doopceel van onze jubilarissen Wiel Salden en Piet Vlaspoel konden wij zo uitvoerig lichten. Een waardige en eigentijdse opvolger van ons verenigingsblad 'Het klankbord'. De ambitieuze Björn Bus blijkt na goed overleg en een aantal intensieve gesprekken verder de geschikte kandidaat te zijn. Na de zomervakantie maakt hij zijn entree bij onze harmonie. Gedreven gaat hij aan het werk. Het kerstconcert wordt ons eerste gezamenlijke project. Een zeer geslaagd project mogen wij wel stellen. Wel komen wij tot de conclusie dat wij uit het Hof van Erenstein zijn gegroeid en wij opzoek moeten naar een alternatieve locatie. Overigens was dit concert het uitgelezen moment om onze Henk, bij wijze van verdiensten, te benoemen tot erelid.

2011 Muzikaal een goed jaar voor onze harmonie. Na een prachtig Oranjeconcert in Franse sferen (hier werkten wij samen accordeonvirtuoos Carlo Plaum en ons eigen Kerkraadse chansonnier Jack Vinders), geven wij een schitterende invulling aan het jubileumconcert van Fanfare Victoria Rimborg, om uiteindelijk met een sprankelend kerstconcert het jaar af te ronden. Dit laatste concert vindt plaats in onze eigen parochiekerk als alternatief voor het Hof. Een goede keuze. Wij werden overigens muzikaal ondersteund door: Tjeu Zeijen aan het orgel en de fantastische stemmen van het Vocaal Ensemble Kerkrade. In september weet onze jeugd ons te verrassen met een prachtige CD en worden zij door burgemeester Som benoemd tot jeugdige ambassadeurs van onze Klankstad Kerkrade. Chapeau !

2012 Na een kleurrijke carnaval waar wij samen met Fanfare St. Barbara deelnemen aan de optocht, begint de voorbereiding van ons jaarlijkse Oranjeconcert. Dit jaar opgebouwd rondom het thema: Impressions of Russia. Wat een concert, wat een sfeer. In een zeer goed gevuld theater presenteerden wij onze luisteraars een dwarsdoorsnede van de Russische muziek. De weergaloze stemmen en muzikale verklanking door het ensemble Otrada zorgden voor het puntje op de i van dit concert. Ook het jaarlijkse patroonsfeest waarbij wij de Cap Salden, Jo Bonnema en Jan Simon (70 en 50 jaar lid) in het zonnetje mochten zetten, mogen wij niet vergeten. Daarnaast waren wij actief bij aan aantal traditionele gebeurtenissen zoals: de fakkeloptocht, de communie, de processie en het koningsvogelschieten, de Allerheiligenviering en de Sinterklaasintocht. Het kerstconcert met het Harp-ensemble Arcadia en de harpiste Maaike Bosscher vormde een waardig slotakkoord voor het jaar 2012.